

20 Jaar Koorleven in Vlaanderen**Radio 3**

CD 1536

We zingen wat af in onze vrije tijd! Volgens de statistieken zijn er momenteel zo'n 9.000 amateurkoren actief in Nederland. Met een beetje fantasie kunt u zich voorstellen hoeveel mensen dat zijn! Met zo'n enorm leger van zangers valt het me nogal tegen dat *De Korenbeurs* (donderdag 19.00 uur, KRO Radio 4) het enige Nederlandse radioprogramma is, dat gewijd is aan het amateurkoorleven. Ook in België is er een wekelijkse programma voor en door amateurzangers: *Het Koorleven in Vlaanderen* op de zaterdagmiddag op BRTN Radio 3. Terwijl *De Korenbeurs* pas een jaar in de ether is, viert het Belgische programma dit jaar zijn vierde lustrum. De CD die onlangs ter gelegenheid hiervan uitkwam is een gevarieerde impressie van de koren en hun repertoire die de afgelopen twee decennia uitgezonden werden. Afgezien van het feit dat zo'n CD een leuk archiefstuk van een radioprogramma is, kun je je vraagtekens zetten bij de kwaliteit ervan. Bij een radio-opname worden vanzelfsprekend heel andere eisen gesteld dan bij een CD-opname. Een radio-uitzending is eenmalig, terwijl bij een CD toch een eeuwigheidswaarde wordt beoogd.

Het resultaat hiervan is dat zelfs het professionele BRTN-koor nu met timing- en intonatieproblemen vereeuwigd is! Ook andere uitvoeringen zijn soms verre van perfect, een enkele keer zelfs buitengewoon saai, hoewel de prestaties hier en daar weer heel verrassend kunnen zijn. Wat ik hier, vanwege de curieuze begeleiding, toch nog even wil noemen, is de opname van *Tu es Petrus* van Van Elewijck voor drie gelijke stemmen en harmonium.

Minke Hylarides